

Στις 20/1/2011 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την **κοπή της βασιλόπιτας** και το καλωσόρισμα του νέου χρόνου.

και το

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν παλιά και νέα μέλη του Κέντρου Ημέρας, οι οικογένειές τους, συμμετέχοντες της Κοινωνικής Λέσχης, το προσωπικό καθώς και μέλη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «Σύνθεση».



Η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσική και τραγούδι από το συγκρότημα του Νοσοκομείου Ημέρας του Ψ.Ν.Θ. «Εσείς και Εμείς» και γέμισε συναισθήματα χαράς και κεφιοῦ τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια ακολούθησε η χορωδία του Κέντρου Ημέρας «Εστία».



Το κόψιμο της βασιλόπιτας συνοδεύτηκε από ευχές για τον νέο χρόνο και στο τέλος προσφέρθηκε ένα συμβολικό δώρο σε αυτόν που έτυχε το φλουρί!

Στις 28/1/2011 επισκεφτήκαμε την **έκθεση Toulouse Lautrec** στο Τελλόγλειο Ίδρυμα. Αυτό που εντυπωσίασε τα μέλη ήταν ότι αυτός ο καλλιτέχνης ξεπέρασε την αναπηρία του και άφησε στην ανθρωπότητα το τόσο σημαντικό έργο του. Οι συζητήσεις των μελών ήταν αισιόδοξες . Περάστηκαν μηνύματα για το πώς κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει την αναπηρία και πώς όλα μπορούν να συμβούν όταν έχεις κίνητρο για ζωή!

Στις 25/2/2011 επισκεφτήκαμε την **έκθεση του Leonardo Da Vinci** στο Μύλο Θεσ/νίκης. Η έκθεση ήταν μια αποκάλυψη για πολλούς καθώς θαύμασαν τις εφευρέσεις του Leonardo Da Vinci, οι οποίες έχουν εφαρμογή μέχρι και τις μέρες μας. Αρκετοί συμμετείχαν με ερωτήσεις γύρω από τη μηχανική αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές των εφευρέσεων.

Στις 11/3/2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Πολύγυρο στη **θεατρική παράσταση** του

**Κέντρου Ημέρας «Ανατολή»**

**«Μαγική Ιστορία: Η συνωμοσία των παιχνιδιών».**

Τα μέλη ψυχαγωγήθηκαν και εντυπωσιάστηκαν από τη δουλειά της θεατρικής ομάδας του Κ.Η. «Ανατολή». Παράλληλα τα μέλη με περηφάνια είδαν τα έργα εικαστικών τους τα οποία είχαν εκτεθεί στο χώρο μαζί με έργα από όλες τις μονάδες της εταιρείας «Σύνθεση». Υπήρχε ενθουσιασμός και χαρά στα πρόσωπα όλων καθώς το κοινό αξιολόγησε θετικά τα έργα των μελών.

